

Maranatha Mare

November 2013

Jaargang 40 No 10

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

In de bloembol is de krokus

*In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huiste een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.*

*Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.*

*In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel licht geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.*

Overgenomen uit het nieuwe Liedboek - Lied 982

Tekst en melodie Natalie Allyn Wakeley Sleeth – "In the bulb there is a flower"

Jij werd de mijne

Ezechiël 16 is een van die bijbelgedeelten die ik niet zo goed kende. Hier komt weer een meditatie over dit boeiende hoofdstuk.

'Jij werd de mijne'

Het zijn de woorden van een bruidegom. Van een hemelse bruidegom aan zijn aardse bruid. Het woord van de HERE aan zijn volk Israël. Israël werd Zijn bruid (Ezechiël 16:8). Langs een heel bijzondere weg.

Ken jij het verhaal van het vondelingetje uit Ezechiël 16? Israël wordt daar vergeleken met een ongewenst bedoeïenenkindje. Het was een meisje en daar was geen behoefte aan. Ze was achtergelaten aan de kant van de weg, ongewassen, zonder kleertjes en met de navelstreng nog aan haar buikje.

Ze lag daar om te sterven.

Toen kwam God, de HERE, voorbij. Hij pakte de baby. Nam het mee. Verzorgde haar. Hij waste het, wreef het in met zout: goed voor de huid. En gaf haar de beste voeding die er was. Toen zij volwassen werd, gaf Hij haar de mooiste kleren. Ze werd van een vondeling een prinses, een koningin, *his fair lady*. Hij trouwde met haar.

Het is de profeet Ezechiël die dit verhaal vertelt. Tijdens de ballingschap houdt hij zijn landgenoten een spiegel voor. Zo mooi was het tussen God en Zijn volk. Hij redde het. Hij maakte het groot. En met dat bijzondere volk sloot Hij Zijn verbond. Als een huwelijk.

'Jij werd de mijne.'

Dat zal Hij ook zeggen tegen iedereen die in Hem gelooft. Over Jezus zingen we: 'om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af. Hij was 't die door Zijn sterven aan haar het leven gaf'.

'Jij werd de mijne.'

Dit jaar vieren we het 450-jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus. Dat beroemde leerboek begint met de eveneens beroemde vraag: 'Wat is uw enige troost in leven en in sterven?' Dan is het antwoord: 'Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.'

'Ik ben van Hem.'

Onze enige troost ligt niet in wat wij bezitten, maar in het feit dat een ander ons bezit. Niet: Hij werd van mij, maar: Ik werd van Hem.

'Jij werd de mijne.'

Zondag 1

Wat is uw enige troost in leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.

28 oktober: Hervormingsdag

Ds Arie van der Veer

<http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/weblog/jij-werd-de-mijne/>

Gemeentenieuws

Rie van Oudheusden (geboren op 17 december 1917) is overleden op 27 september. Zij was 95 jaar oud geworden. Haar uitvaart dienst, geleid door Ds Yolanda Dreyer, vond plaats op 3 oktober vanuit de Nederduitsch Hervormde Kerk in Kempton Park. Wij betuigen onze meeleven met haar 3 dochters Nora en Mike, Saskia en Johann en Marijke en Andre en de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zie verderop de herinnering aan Rie, geschreven door dochter Marijke.

Wij zijn erg blij met de goede uitslagen na de operatie van Charlotte Reinten. De weefsel uitslagen toonden dat alle kwaadaardige weefsel eruit is en dat geen verdere behandeling nodig zal zijn. Charlotte zal wel regelmatig voor control blijven gaan. Goed nieuws voor Charlotte en Paul en families!

De 70^{ste} Algemene Kerkvergadering van de Hervormde Kerk vond plaats vanaf 22-27 september in Pretoria. Richard Steinmann was de afgevaardigde ouderling die onze gemeente vertegenwoordigde. Yolanda, Tanya en Carusta waren ook op de vergadering als vertegenwoordigers van de Universiteit van Pretoria. Op de openingsavond ontving Yolanda een bijzondere toekenning, u kunt verderop de details van de toekenning lezen en haar antwoord op de toekenning.

Op zondag 29 september mocht de gemeente getuigen zijn van de 80^{ste} verjaardag van Jan Smit en werd het gevierd met koffie en koek en hapjes boven in de zaal. Bedankt Jan en Arma en Alexis en Marijke voor een leuk feestje voor de gemeente!

Op zondag 20 oktober hadden wij een bijzondere eredienst en avondmaal. Vanwege een groot ongeluk op de snelweg, stond het verkeer vast, en daar was Yolanda ook van de partij. Door vooraf extra lang koffie te drinken, een aantal liederen vooraf te zingen, de eredienst te beginnen onder leiding van ouderling Eddie de Jong met uitgebreid tussenspel van Richard, de offergaven zolang af te dragen en geloofsbelijdenis te zingen, kon de gemeente de binnenkomst van Yolanda om 10h50 afwachten. Yolanda heeft eerst een verkorte weergaven van haar preek geleverd, en toen de

Avondmaal bedient. In de 19 jaar dat Yolanda bij ons is, was dit de eerste keer dat zij laat was. Om 11.30 was de dienst afgelopen en konden wij naar boven voor een heerlijk kopje koffie en toen een maaltijd gepresenteerd door de diaconie: broodje rookworst met overheerlijke salades en ijsjes met van alles erop en eraan. Onze hartelijke dank aan de diaconie voor een gezellige samenkomst, het was uit de kunst!

Nick en Amanda Knoester doen iedere jaar mee aan de Toy Run, dit jaar is het weer zover op **zondag 24 November**. Als u speelgoed wil schenken, breng het mee en geef het aan Nick of Amanda.



Bedankje

Ik wil hiermee de gemeente hartelijk bedanken voor het meevieren van mijn 80^{ste} verjaardag op zondag de 29^{ste} september, na de dienst. Het was erg gezellig en goed georganiseerd. Ik heb het erg genoten. Ook mijn hartelijke dank voor de mooie bos bloemen die ik kreeg die zondag.

Ik wens u allemaal het allerbeste.

Jan Smit



Eulogie voor Rie van Oudheusden door haar dochter Marijke Keyser

Ek wil net graag 'n paar dinge van ons ma en ouma met julle deel. Dis maar moeilik om 'n leeftyd van 96 jaar in 'n paar woorde op te som.

Ons sal haar onthou as 'n persoon wat altyd blymoedig en vrolik was. As kind onthou ek hoe sy in die kombuis gesing het (van La Traviata tot Hollandse slaapliedjies). By Oranjehof was dit ook vir haar 'n groot vreugde om lid van die koor te wees.

Sy kon baie goed stap en in haar jonger jare moes ons uithaal om by haar te bly! In Nederland het sy aan die vier-daagse stap marathon deelgeneem (40 km per dag, vir 4 dae). Sy het vir my en Nora stokflou gestap in Nederland in 1999, en toe was sy reeds 81 jaar oud!

My ma was ook baie lief vir klassieke musiek en ballet. Strauss walse, Tchaikovsky se Swanemeer en die film "The Sound of Music" was van haar gunsteling. Sy kon ook ure lank na DVDs van Andre Rieu kyk.

As klein dogtertjie onthou ek hoe sy my attent gemaak het op nuwe roosknoppies of bloeisels in die tuin. Die afgelope paar weke was dit my voorreg om haar aandag te vestig op die nuwe groen blare en bloeisels. Ek was ook verstom hoe my ma op ouderdom 90 nog die kleinste detail van plante en skoenlappers raakgesien het in die Walter Sisulu Botaniese Tuin (een van haar gunsteling plekke).

Dan was ouma Rie ook natuurlik ontsettend lief vir diere en sou die hele wêreld se diere, voëls en ganse wou voer as sy net kon! Dit het vir haar groot vreugde gegee om die ganse by Oranjehof te voer, sy het selfs vir hulle

name gegee. Sy het ook altyd oorskiet stukkie vleis gebêre vir die mankbeen ibis wat getrou by haar agterdeur gewag het. Ons honde is natuurlik tot in die afgrond bederf en die skoonseuns het altyd gespot en gesê dat hulle graag in hulle 2^{de} lewens honde by die van Oudheusdens wil wees.

Ma was ook altyd baie gesteld daarop om netjies te lyk. Sy het mooi aangetrek en alles moes bymekaar pas. Sy het fyn smaak gehad en soos enige ware vrou, was sy ook lief vir "shop" (al was dit meestal met die oë).

Ons ma het selde oor iets gekla, was tevrede met min en het eenvoudig gelewe.

Sy was 'n vrou met vegtersgees en baie uithou vermoë. Sy het op 'n hoë ouderdom 'n ligte hartaanval, asook amputasie van haar been oorleef. Op haar 90ste verjaardag het 'n oom van Oranjehof gesê sy is 'n dapper vrou. My ma het altyd gesê sy gaan nog 100 word!

Ons is baie dankbaar vir die waardes wat ons ouers vir ons dogters en ons kinders voorgehou het. Hulle was albei lewende voorbeelde van eerlikheid, opregtheid, hardwerkenheid, deursettingsvermoë en integriteit.

As kind het ek in verwondering gekyk hoe mooi my ma en pa wals by die MOTH-klub se dans aande. Ek dink as ons ma kon kies, sou sy die lewe uitgewals het op die maat van Johan Strauss se "Blou Donau".

Ons moeder en ouma, Maria van Oudheusde, was voorwaar 'n vrou met SPIRIT!!

Ons sal haar baie mis.

Nora, Saskia en Marijke

HCM FOURIE EREPENNING - TOEKENNING AAN PROF Y DREYER

Die Kuratorium van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika wil met die toekenning van die HCM Fourie erepenning die Kerk se opregte dank en waardering uitspreek vir u akademiese en pastorale dienswerk.

Ons is dankbaar dat die Here u aan ons geskenk het om diensbaar in die Hervormde Kerk te wees. Op verskeie gebiede lewer u hoogstaande diens en is u 'n buitengewone akademiese presteerder, en u is geliefd as dosent aan die Universiteit van Pretoria en as leraar in die Nederlandssprekende gemeente Maranatha in Johannesburg. Ons het besondere waardering vir u spiritualiteit, toegewydheid, harde werk en die talle prestasies wat u al behaal het, en sien uit na wat u nog in die Kerk en in die akademie gaan bereik. Ons is besonder dankbaar oor u aanstelling as Departementshoof, Praktiese Teologie vanaf 2010 en die hoë gehalte akademiese werk wat u lewer. U is nie net in ons land nie, maar talle ander

lande soos die Verenigde State van Amerika, Duitsland en Nederland, 'n gewaardeerde en hooggeagte akademikus. U nagraadse kwalifikasie aan die *Princeton Theological Seminary*, u twee doktorsgrade, u talle akademiese publikasies wat u op nasionale sowel as internasionale vlak al gelewer het, en u voordragte by hoë profiel internasionale konferensies, spreek van u ywer, vermoëns en akademiese eweknie erkenning.

Die feit dat u aangestel is as hoof van die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria, verkies is as ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie, die erkenning wat u kry vanuit die kring van die *International Academy of Practical Theology*, u benoeming as deel van die werkgroep *New Directions in Practical Theology* van die *Princeton Theological Seminary*, en u benoeming as lid van die *Global Network of Theologians* wat die *World Communion of Reformed Churches* adviseer ten opsigte van teologiese sake, getuig van prestasies waarop ons in die Hervormde Kerk trots is. Die Kerk bid u en u geliefdes seën en voorspoed toe vir die jare wat voorlê. Mag u altyd die nabyheid van die Heer ervaar. Mag u steeds vreugde vind in hierdie besonderse dienswerk, en wanneer die Opperherder kom, die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang.



BEDANKINGSWOORD: PROF Y DREYER (Yolanda Dreyer se antwoord)

Ek het in 'n taalhuis grootgeword. My pa was 'n vertaler. Ons uitdaging saans aan die etenstafel was dikwels om die een of ander vertaalprobleem te probeer oplos. Ons moes suiwer Afrikaans praat en in winkels altyd eers met Afrikaans begin.

Seker die kosbaarste erfenis van my pa vir my is sy oortuiging dat 'n omhaal van woorde en die rondgooi van groot woorde, nie 'n kuns is nie. Die kuns is om iets kort en bondig, helder en duidelik, eenvoudig te sê.

Dit is seker daarom dat ek waardering het vir spreuke en uitdrukkings in taal. Dikwels verduidelik ek iets in die klas en sluit af met: "Soos ons in Afrikaans sê ..." en dan vat die uitdrukking of spreuk die hele saak netjies in 'n paar woorde saam. Ons volkswysheid. Mense het gesien hoe 'n ding werk.

Twee kante van hierdie geleentheid kan verwoord word met behulp van twee Afrikaanse uitdrukkings. Die een word vanaand verkeerd bewys, die ander bevestig.

"'n Profeet word nie in die eie land geëer nie", is vanaand nie waar nie. 'n Profeet is iemand wat sê "so spreek die Here" en die mense hou nie altyd daarvan nie. Ek sê soms: "die evangelie van Jesus Christus vra van ons ..." en die mense hou nie altyd daarvan nie. Nogtans staan ek vanaand hier in my eie land. Dankie.

Die een wat bevestig word: "Al loop die leuen nog so snel, die waarheid agterhaal dit wel". Hierdie toekenning is vir reformatoriese teologie en ek is 'n reformatoriese teoloog. In my eie land is heelwat leuens rondgestrooi en etikette omgehang. Mense van ander land het my genooi om deel te wees van die netwerk van teoloë wat die *World Communion of Reformed Churches*, Wêreldgemeenskap van Reformatoriese Kerke, van teologiese advies bedien. Ek is lid van die kleingroep *Sola Scriptura* – meer reformatories kan jy nie kry nie. Vanaand vier ons die waarheid saam hier in my eie land. Dankie.

Ek het gewonder hoe ek in my dankwoord moet maak met die konteks waarin vanaand plaasvind – die onlangse geskiedenis van ons Kerk. 'n Groot lawaai, 'n onverkwiklike gedoente. In Afrikaans: "Veel lawaai, weinig wol". In Engels: "*Empty vessels make the most noise*". Die versoeking om dit te ignoreer was sterk. Het dit genoeg *inhoud* om aandag te verdien? Indien nie, en 'n mens gee wel aandag daaraan, gee jy dit geloofwaardigheid. Dit wil ek nie doen nie. Ek ignoreer graag "veel lawaai, weinig wol".

Maar my vak is pastoraat: sorg, veral vir wie seergekry het en getraumatiseer is. Hulle kan nie geïgnoreer word nie. 'n Aardbewing, 'n stuk krans wat afbreek en in duisend stukke versplinter, maak 'n groot lawaai, rig skade aan. Daarna is mense getraumatiseer en moet verliese verwerk. Gemeentes het hulle kerkgeboue verloor en hou kerk in saaltjies. Families is verdeel.

Pastorale sorg in die rouproses begin met: voel die verlies en die emosies wat daarmee gepaard gaan. Die hartseer, die rou, die skaamte, die

verneder, die onreg, die magteloosheid, die kwaad. Staan met respek stil by die emosies solank as wat dit nodig is.

En vra dan: hoe nou gemaak met ons werklikheid? Ons is klein, arm, swak, verneder. Die wete kan ons lam lê, van ons menswaardigheid, ons "kerkwaardigheid" beroof, van die wete dat ons 'n bydrae het om te lewer. Óf nie. Want ons kan oplet in watter goeie geselskap ons verkeer. Jesus, verneder aan 'n kruis, magteloos, uitgelewer. As ons langs hom hang, kan ons saam met hom in die paradys wees. Paulus wat meen dat wat swak en dwaas lyk vir die wêreld, eintlik sterk en wys is. Wanneer 'n mens in die Here roem.

Pastorale sorg in die rouproses eindig met: hoe vorentoe? Die antwoord is eenvoudig: gaan wees kerk. Kerk van Christus. Kerk vir die wêreld vir wie God só lief was dat God Jesus gestuur het. En Jesus stuur ons.

My pleidooi aan u aan die begin van hierdie vergadering: kies vir ons leiers wat dit sal doen. Wat nie bly terugkrabbel en in Afrikaner kultuurgoedere verstrengel raak nie, of nog erger, in dun-verskuilde raspolitiek nie, maar wat vorentoe gaan, die oog gevestig op Jesus. Wat nie bang terugtrek in die Afrikanerlaer nie, maar wat ons vreesloos lei om die taak in die wêreld waarvoor ons as Christengelowiges geroep is, te gaan volvoer. Kies vir ons netjiese mense op wie ons kan trots wees. Mense wat ons met waardigheid sal lei. Vreeslose gelowiges wat sal gaan waarheen God ons stuur. Ons het dit seker nog nooit só nodig gehad soos nou nie.

Yolanda Dreyer

Bedankje van The Cradle of Hope

Dear Diana Kruger,

Thank you so much for supporting THE CRADLE OF HOPE. We are sincerely grateful for your assistance. Thank you for caring!

We do not receive any subsidies or grants from the Government or the LOTTO and survive wholly on donations received from individuals and corporates, as well as our own fundraising events. We assure you that your support will positively improve the lives of many women and children that find themselves in desperate situations.

Please know that your effort has made it easier for us, at grass roots level, to better the quality of life of disadvantaged women and children. We truly appreciate your unselfish and caring gesture.

CRADLE blessings

M van Brakel

The Cradle of Hope

"Gratitude keeps you humble" is a quote from Olga, the house mother of the Cradle of Hope, when I dropped off the collection of clothes, toys and linen. It is humbling for me to see that the mothers and children are always friendly, happy and thankful for all the donations that they receive and always eager to help off load all the packets and boxes that you might have brought to them.

The Diaconie has decided to have a drive for the Cradle of Hope for the month of November and would like to call on the congregation to help us to collect the following articles that is so needed by the Hope Crisis Centre:

1. Stationery: Cardboard Files, Pens, Black Markers, Books, File Dividers, Stapler, Punch
2. A pull-out screen for a projector. (MAKRO is selling them for R1 200-00)
3. An Urn for boiling water
4. Coffee, Tea, Sugar, Longlife Milk, Polystyrene Cups, plastic sticks to stir the coffee.

All donations are very welcome and you may contact Diana Kruger on her cell phone 082 802 5403.

Diana Kruger namens Diaconie

Article from the Cradle of Hope

Dear CRADLE friends,

First of all we would like to thank each and every one of you for your interest and for caring, and for being willing to assist us at THE CRADLE OF HOPE, to **BE THE DIFFERENCE**, in the lives of so many less-fortunate adults and children.

It is truly a "Popcorn" year for THE CRADLE OF HOPE. We were blessed with a brand new Jungle Gym and a beautiful Security gate at the Hope Centre, as well as at our HOUSE OF RESTORATION.

We are so blessed! Thank you so much, especially, to Glen and Tania de Swardt from STEEL POSSIBILITIES (082 556 7580, www.steelpossibilities.co.za) for all their many blessings to CRADLE, which is greatly appreciated. They put up our lovely carport, donated the new jungle gym, revamped our in-house crèche completely, installed our beautiful security doors, and installed our gas bottle cages, amongst many others. We also received a fax machine, pad locks, and some dish cloths, as well as canned food, milk and many other items on our needs list.

Thank you so very much to everyone for your assistance!

James Hudson Taylor said: "Depend on it: God's work done in God's way will never lack supply.

He is too wise a God to frustrate His purposes, for lack of funds, and He can just as easily supply them ahead of time as afterwards, and He much prefers doing so."

THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!!!

We do have a few areas that need urgent attention.

- There is a hole in our thatch roof that was made by birds. This is our Therapy-office and when it rains everything gets wet, and we have dust everywhere. We need to urgently repair our thatch roof.
- Some other items that we need are: Two minute noodles for our children, washing powder and sta-soft for doing our washing, cereals, longlife milk, sugar, coffee, and cleaning aids.
- One of the ceilings in the bedrooms is sagging. A volunteer came out to fix it for us, just to give us some really bad news. The sink-plates on our roof are badly rusted, and in a terrible state – we have photos available of our roof. We will need to repair our whole roof and then repaint the roof as well. **This really came as a blow to us!!**
- 45 Square metres of paving needs to be done.
- We did receive some Lice Shampoo, but unfortunately we always need more.
- MEDI-KRUIJN PHARMACY and ANNIQUE (Lynn van Niekerk) supplied us with some amazing vitamins for our moms and kiddies – thank you so much! We also received great vitamins for our pregnant moms.
- We need a working Scanner Machine.
- 24 Single Bed Waterproof Protective Mattress Covers and 1 Double Bed to protect the mattresses.
- One of our little girls (3) needs to see Optometrist, her one eye is "lazy".
- If someone can help us with a box of A4 white printer paper please.
- Tissues and toilet paper.
- We are in need of towels, big and small, face cloths, table cloths, and linen. We know it's a tall order but if we could get 24 new sets of duvet covers and 24 new single bed sheets, it would be awesome. If they could be matching colours it would be great, as we are currently making do with second-hand linen, and nothing matches, many of the linen is torn and the colours are all faded. On Saturday 24 August 2013 our bedrooms are being repainted by kind donors, and a total make-over would be "kind-of" awesome!

Please contact me if you can assist us in any way, or if you require any further information.

Thank you for helping us to BE THE DIFFERENCE!

CRADLE blessings

Melissa Badenhorst, Admin Manager



Dr Tanya van Wyk

Op 5 September 2013 tijdens de Lentepromosieplegtigheid van de Universiteit van Pretoria, ontvang Tanya van Wyk haar PhD graad:

Tanya van Wyk is op 5 April 1981 in Boksburg gebore. Sy het die grade BTh (2006), MDiv (2008) en MTh (2010) aan die Universiteit van Pretoria met lof verwerf. Gedurende haar voorgraadse studie studeer sy vir een semester aan die Evangelisch-Theologische Fakultät in Wene, Oostenryk, en vir haar doktorsale studie by die St Deinol's Residential Library in Wallis. Sedert 2010 is sy 'n deeltydse dosent in Sistematiese Teologie aan die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. Sy is 'n geordende predikant van die NHKA.

In haar proefskrif, **Kerk as heterotopiese ruimte: 'n Trinitariese model vir die derde millennium**, fokus die promovenda op die verstaan van eenheid en verskeidenheid as uitdaging vir outentieke kerk-wees in die postsekulêre 21^{ste} eeu. By wyse van 'n narratiewe epistemologie waarin biografie as modus vir die beskrywing van ekklesiologie aangewend word, word die Kappadosiese Triniteitsleer herwaardeer as die gronde vir 'n ekklesiologie van versoenende

verskeidenheid. Die ekklesiologiese model wat voorgestel word, is die van 'n heterotopie. Dit is 'n Foucauldiaanse konsep van ruimte waarin die binariteit tussen utopie en anti-utopie oorstyg word en waarin utopie as ideaal nie net as teorie gehandhaaf word nie, maar in die werklikheid gerealiseer word. Die filosofiese konsep se ekklesiologiese toepassing is dat die evangeliese ideaal van die eenheid van die kerk in praktyk gehandhaaf word en nie deur verskeidenheid bedreig word nie.

Promotor: Prof J Buitendag

Interne eksaminator: Dr JP Labuschagne

Eksterne eksaminator: Prof M Koopmans (Universiteit Stellenbosch)

Eksterne eksaminator: Prof EAJ van der Borgh (Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland)



Epworth's Children Village Spring Party - 28 September 2013

This was meant to happen. When I went to Epworth's to discuss our project with them they were very eager. The kids will be beside themselves as there are a lot of projects during the year, but most projects only address basic needs. Our projects are also "a basic" need as love should be at the top of the list.

As I left the home, I passed Colin Mann Primary School in Germiston, an Idea came up "I wonder ...".

The next day the School was contacted and we were asked to put our request in writing. Carusta wrote a letter to the school and explained in short what we aimed to do. The school gave us their soccer field and the use of their lapa. A venue fit for a king.



43 Little Faces came through the gates, looking at us, not the excited little faces I expected, but that soon changed. Face painting was first on the agenda of the day, this is a huge ice breaker as the kids then get to know us as do we them. Even some of our esteemed helpers had the privilege to meet our young Picasso's.



It took a little motivation to get the kids started as most of them did not know what a bag race was. And showed them we did, even if it meant getting in a bag and showing them. Not as easy as it was a "few" years back. But off they went.

Balloon Fight and Dodge ball did not run as smoothly as we planned and just reminded us once again: kids cannot always be managed and have a mind of their own.

As play with your food was the theme of the day, the kids lined up for "building their own burgers". At the beginning of the food line each child received a plate with two slices of bread (all bread sponsored by Premier Foods) and a hamburger patty. From thereon it was their choice as to what they wanted – as they needed to Build Their Own Burger. What a treat the first child looked at the cheese and the sauces and, and, and aiming to move on when we coached her what to do with each item. After realising they could have whatever they wanted on their burger, boy did they stack them. They came for a first and second round and some a third round as well.

Eish, but braaiing those 200 patties was no joke. Thanks Paul - Jansens Butchery kindly sponsored all 200 patties. This was specially made the day before. And we decided that should we ever go down that route again we will definitely support them as the patties were delicious.

Then came the "build your own cupcake" activity. Linda Botha travelled from Frankfort to be part of this, her family sponsored 150 cupcakes with icing and sweets and sprinkles and all kinds of sweets and treats to decorate the cupcakes. The kids loved this, at first we tried to coach them, to ensure that all had an equal opportunity at all the goodies, to decorate at least one cupcake. Eventually we gave up and left them to do whatever their little hearts desired. As Joke re-told the story: one child explained that there was a cupcake for later, a cupcake for Sunday and by the looks of it a cupcake for each day of the week.

Then came the judging of the cupcakes and they were all so proud. We wondered if those cupcakes were edible, some really did not look to healthy. Carusta did the judging and we had two winners – but we decided all the cupcakes were beautiful and all got a price's for the best decorated Cupcake.

At about 3 all came to an end. The kids serenaded us with our National Anthem. Jenny closed off the day with a heartfelt prayer. On receipt of a party pack full of sweets and a toy, we were once again thanked with a song.

Epworth Children's Village is a residential care centre for children aged 3 to 18 years. These children are placed at the centre, by the Courts because of

a safety risk due to abuse, neglect, abandonment, orphans or children with special needs.

Most of the children's needs include medical and developmental delays. Epworth provides psychotherapy, play, occupational therapy assessment, education and career assessments. These services are not only provided to these children, but for the rest of the disadvantaged people in the community who are unable to afford professional services otherwise.

I want to thank each and every one who helped to make this day possible, all the willing hands and not to speak of all the willing hearts.

Amanda Knoester namens Diaconie



FLITSLEZING OP MONUMENTENDAG 14 SEPT 2013 in Hillegom

'Klok of kanon: het verhaal van de geroofde kerkklok'

Dames en heren, hartelijk welkom. Mijn naam is Marja van der Valk, ik ben archiefbeheerder van deze kerk en wil u graag iets vertellen over onze kerkklok.

U heeft net onze torenklok horen slaan. De klok die al sinds 1640 hier in de toren hangt, dus meer dan 350 jaar. De oudste afbeelding waarop u de kerk ziet toen de klok al in de toren hing, is deze, uit de 18^e eeuw.

De oude klok is in die periode tweemaal uit de toren geweest. Het meest recent in 1978 toen de spits van de toren in brand vloog, en in verhouding vrij snel, na heropbouw een goed jaar later weer teruggeplaatst werd.

Maar veel dramatischer is het dat de klok in 1943 door de Duitse bezetter werd gevorderd.

Eerst even wat achtergrondinformatie.

Een kerkklok is niet van ijzer, dan zou hij roesten. Kerkklokken en carillonklokken worden gegoten van een legering van ongeveer 80% koper en 20% tin. Dat noemen we brons.

De klepel is meestal van ijzer, want als je brons tegen brons zou slaan, krijg je deuken én een minder mooie klank. Een klepel weegt globaal 5% van het gewicht van de klok. Onze klok weegt bijna 600 kilo, de klepel dus ongeveer 30 kilo, dat is ook nog een flink gewicht, dat je niet zomaar op je hoofd zou moeten krijgen!

Op onze luidklok is aangegeven in het Latijn dat hij in 1640 gegoten is door Everardus Splinter uit Enkhuizen (*me fechtit enschusea anno 1640*). Hij was 25 jaar oud toen hij onze klok gegoten heeft en heeft maar weinig klokken op zijn naam staan, want hij overleed 2 jaar later.

Het randschrift, bovenaan rondom de klok, net onder de kroon en ook in het Latijn, luidt: *Verbum domini manet in aeternum*. 'Het woord des Heeren blijft tot in eeuwigheid'. Dat is wel heel mooi gevonden voor een klok die zoveel jaren, zelfs enkele eeuwen al, zijn geluid over het dorp laat klinken!

Maar om terug te komen naar de Tweede Wereldoorlog, toen de klok naar beneden gehaald is. Dat was in opdracht van Adolf Hitler. Zoals u weet wilde hij na de lage landen, ook graag Rusland veroveren - en dacht dat dat hem wel snel zou lukken. In de zomer van 1942 rukte hij met zijn legers op naar St. Petersburg en later richting Moskou. Maar toen begon het najaar en winter te worden. Modder, regen en sneeuw. Daar waren zijn kanonnen niet tegen bestand, ze gingen roesten. Hij besloot toen om bronzen kerkklokken uit de landen die door hem bezet waren, te vorderen. Het was de bedoeling om deze klokken om te smelten tot kanonnen, om als het weer winter zou worden, beter materieel te hebben.

Eerst probeerde de Kerkelijke Synode (Dagelijks bestuur van de landelijke protestantse kerk) nog om Nederlandse klokken met historische- of kunstwaarde vrijgesteld te krijgen, maar dat lukte lang niet altijd.

Op 26 februari 1943 kreeg deze kerk bericht, via de Burgemeester, dat de klok een week later verwijderd zou worden. En zo is het gegaan.

Een paar dagen later, op 1 maart, heeft dominee Eerhard een gedicht gemaakt over het verwijderen van de klok van zijn kerk. Naar mijn idee was deze predikant echt niet bang voor de Duitsers, in het archief is zelfs een brief te vinden waarin hij in het Duits aan de Ortscommandant schrijft dat ze niet zoveel lawaai moeten maken als ze tijdens de kerkdiensten langs marcheren!

Het gedicht van ds. Eerhard is te lang om in zijn geheel voor te lezen, het bestaat uit 36 regels. Maar het begint zo:

*Veel ging er in ons om, toen wij u zagen dalen,
Al zijt gij nu verstomd, gij kondt zoo veel verhalen...
Drie eeuwen hebben w'uwe klank gehoord.
Die zeer geliefde stem is nu zoo wreed gesmoord.
Ruim vijftienduizend maal hebt gij ter kerk genood.
Nu dreef ruw geweld van oorlog u in den dood.*

En zo gaat het nog vele regels verder.

In de laatste 2 jaren van de oorlog blijft het dus stil in de klokkentoren. Maar dan komt de bevrijding en proberen mensen hun leven van vroeger weer op te pakken.

Op 10 juli 1945 schrijft de kerk aan fa. Meulenberg in Heerlen: "In februari 1943 heeft u een bronzen klok uit onze kerk verwijderd. Waar en aan wie heeft u deze klok afgeleverd?"

Een week later antwoordt een advocaat uit Heerlen: Meulenberg was NSB-er en het Militair gezag heeft mij als beheerder over zijn vermogen aangesteld. Meulenberg is in sept '44 naar Duitsland gevlucht en zit nu gevangen.

Op 2 augustus, nog geen 3 maanden na de bevrijding, ontvangt de kerk een brief van de Burgemeester dat er in Groningen bij Spijk (dichtbij Delfzijl) ongeveer 400 klokken terug zijn gevonden, die aan het transport naar Duitsland zijn onttrokken. Het is zelfs waarschijnlijk dat de klok van de Hillegomse kerk hierbij is. Dan volgt een beschrijving en het registratienummer, en wordt ook gemeld dat de kroon van die klok beschadigd is.

In de weken die daarna volgen wordt vastgesteld dat déze luidklok, de klok van Hillegom is, omdat ook via het randschrift de klok goed kan worden beschreven.

De Rijksinspectie Kunstbescherming in Den Haag schrijft 'Het doet mij groot genoeg dat de hierboven genoemde klok aan de smeltkroes is ontkomen.

Ik zou het liefst zien dat deze spoedig weer in de toren kwam te hangen waaruit zij door ruwe handen is verwijderd". Maar zo snel gaat het natuurlijk niet. Er moet een inventaris van alle 400 klokken gemaakt worden en ook beschreven welke beschadigingen er zijn.

Alle klokken van Zuid-Holland worden dan naar Gouda gebracht en door bedrijven in de omgeving gerestaureerd.

Op 26 mei 1946 meldt een bedrijf uit Delft dat de klok hersteld is en biedt aan om hem naar Hillegom te brengen, en - als de beschadigde houten klokkenstoel gerepareerd is-, door hen weer in de toren gemonteerd kan worden. De kosten daarvoor zijn 150 gulden. Dit wel tegen overleg van het reçu dat afgegeven is bij de inbeslagname door den vijand!

Ruim 1 jaar na de gelukkige vondst kan de klok uit 1640 weer zijn geluid op het halve en hele uur over het dorp laten klinken!

Ik dank u voor uw aandacht.

Ingestuurd door Tanneke Bosma

Dienstrooster November 2013

	3 november	10 november Koffiedrinken	17 november Geen Eredienst 94.7 Cycle Race	24 november
1	I Tanzer	N vd Eijkel		C Reinten
2	T van Wyk	KJ Leeuw		J Smit
3	N Knoester	R Appel		J de Jong
4	H Kettner	W Strydom		H Kettner
5	A Knoester	K Strydom		J le Roux
Begroeting	V Vernede	M Letterie		I Pol
Bloemen	E vd Kuil	N vd Eijkel		C Reinten
Koffie		I Pol J de Jong		

Agenda November 2013

Zaterdag 2	8h00-14h00	Oranjarahof Markt
Zondag 3	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissie Bijbelstudie Oost en Zuid
Maandag 4	10h00	Bijbelstudie – Ouderen in Noorde Details Vic Vernede 073 700 9610
Dinsdag 5	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 10	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
Dinsdag 12	9h00-13h00	Kerkkantoor
Donderdag 14	17h30	FINCOM
Zondag 17	Geen eredienst – 94.7 Cycle Race	
Dinsdag 19	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Donderdag 21	10h00	KOFFIECLUB Jaarafsluiting/Kerstlunch
Donderdag 21	19h30	Bijbelstudie Noorde Rieneke 011 704 3602
Zondag 24 Dodenherdenking	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 26	9h00 -13h00	Kerkkantoor

Verjaardagen November 2013

Vrijdag 1	Diana Kruger	082 802 5403
Vrijdag 1	Rendum Venter	011 867 1189
Woensdag 6	Elma vd Kuil	011 894 2556
Woensdag 6	Pieter de Haas	011 465 6363
Vrijdag 15	Rieneke Boer	011 704 1840
Zondag 17	Mary Klaassen	011 680 6669
Zondag 17	Bernard van der Kuil	011 478 1082
Zondag 17	Bianca Reinten	083 555 8699
Zondag 17	Alex Reintjes	011 822 2878
Woensdag 20	Alexis Blaauwhof	011 969 6194
Woensdag 20	Rob Calmer	011 648 6001
Maandag 25	Ineke de Jong	011 453 8928
Dinsdag 26	Richard Steinmann	011 234 5857

MARANATHA KERK

Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street Branch Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za